

Goof Mijsbergen

Govert Adrianus
Johannes
Mijsbergen



Geboren

18 februari 1916

Overleden

22 augustus 1994

Datum uitreiking

13 februari 1981

Goof Mijsbergen, ook wel bekend als Pater Mijsbergen, stichtte in Nijmegen het Labrehuis. In datzelfde jaar, 1946, werd hij door zijn orde overgeplaatst naar Eindhoven. Hier ging hij het pas geopende Eindhovense Labrehuis begeleiden. Het Labrehuis diende voor de opvang van daklozen in de stad.

Zijn eerste reactie was echter niet positief en deed hem afvragen of dit zijn plek wel was. "Toen ik de eerste keer het huis binnenkwam, overviel me de stank en het vuil. Ik voelde een afschuw in me opkomen", zegt hij. Maar na een week twijfelde hij niet langer meer en wist dat dit zijn plek was. Er was nog veel te doen.

Pater Mijsbergen was het beste te beschrijven als een vreemde, kleurrijke en erg charismatische man die in zijn pij de stad door fietste. Hij bedelde waar het maar kon, haalde geld vandaan waar het maar vandaan kon komen en wist spullen te regelen en te ritselen. Allemaal deed hij het voor zijn Labrehuis. Het was dan ook niet gek dat Pater Mijsbergen al gauw bekend kwam te staan als de 'bedelpater'.

Zelf leidde de pater een leven van armoede, gebrek en ellende. Hij sliep tussen de zwervers, die het overigens geen probleem vonden om de pater te bestellen wanneer hij sliep.

Desalniettemin twijfelde Pater Mijsbergen vrijwel nooit aan de zin van zijn werk. Hij beweerde dan ook: "De zwervers zijn mijn vrienden en ik wil de rest van mijn leven tussen en naast hen blijven staan."

Mijsbergen heeft zich volop ingezet voor de opvang van daklozen. Dat blijkt niet alleen uit zijn inzet voor het Labrehuis, maar ook uit het feit dat hij medeoprichter van de Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg, bestuurslid van de Vereniging van Reclasseringsinstellingen en van Reclasseringsvereniging Eindhoven was. Daarnaast was hij directeur van zowel het Ritahuis en het Labrehuis.